

De Zandloper

Eens kwam uit onbegrensde eeuwigheid
Gods Zoon te delen onze tijd.
Zijn altijd 'zijn', zijn onvergankelijk wezen
bekleedde zich met tijd en kende een verleden.

Hij kreeg de bittere smaak te pakken,
dat al ons geluk weer weg gaat zakken,
toen 't zand der goddelijke eeuwigheid
doorliep de looper onzer tijd.

Maar toen Hij stierf aan 't kruis op 't laatst
de looper kreeg een grote barst
en 't zand van onze zo begrensde tijd
stroomt voortaan verder tot in eeuwigheid.

Tekening en gedicht:
pastoor Rainer Kanke



PAROCHIE VAN DE HEILIGE PIUS X
ECHT

*Heer, geef hen de eeuwige rust
en het eeuwige licht verlichte hen.*

2006 ALLERZIELEN 2007

Laat ons bidden.

*Heer, geef hen toegang tot het paradijs
en laat hen binnen gaan
in het eeuwig Vaderland,
waar geen dood meer heerst,
maar vreugde is voor eeuwig.
Gij verlangt het heil voor alle mensen
en wilt niet, dat iemand verloren gaat.
Wij bidden U: verhoor al onze gebeden, zodat
niemand van ons verloren gaat,
Dat vragen wij U
door Christus onze Heer.*

Amen.

Paul Ferneoeboen	84
Cons Houben	81
Alda Wulms-van de Laar	93
Johan Bos	81
Ger Wagner	78
Lei Mofers	72
Mary Craemers	54
Nelly Smeets	71
Arnold van Alst	88
Ant Stijns	86
Betsie Meuwissen-Bongaerts	77
Jan Bongaerts	37
Mia Smeets-de Vogel	85